

10de JAARGANG NR 9 SEPTEMBER 1997 PRIJS FL. 9,95 / BFR. 195

# RESIDENCE

MET ALLE NIEUWE TOPLOCATIES & TWEEDE HUIZEN

## INSPIREREND AMERIKA

VERNIEUWENDE ARCHITECTUUR  
VERRASSENDE INTERIEURS  
DE PRACHTIGSTE ROZENTUINEN

EXCLUSIEF  
THUIS BIJ DE FAMILIE ALBERT HEIJN  
RESIDENCE WOONBEURS  
TOPDESIGNERS KIEZEN VOOR RUST  
WINKELN  
LANGS HAAGSE LANEN

## AMSTERDAM

EXCLUSIEF



## KNSM-EILAND &amp; DE HAARLEMMERBUURT

HET KNSM-EILAND IN HET OOSTELIJK HAVENGEBIED WORDT WELEENS GEKSCHEREND HET 'MANHATTAN AAN HET IJ' GENOEMD. HET EILAND IS OP EN TOP AMSTERDAMS, MAAR BEVINDT ZICH TEGELIJKERTIJD OP 'EEN VEILIGE AFSTAND' VAN DE BINNENSTAD. HET HEEFT DE SFEER VAN WATER EN SCHEPEN EN EEN ENORME AANTREKKINGSKRACHT OP KUNSTZINNIGE EN VERNIEUWENDE BEDRIJVEN.









Barcelona-plein op het KNSM-eiland

## WORLD OF WONDERS 'VOORRAADKAST VAN DE WERELD'

Wim van de Oudewetering, ruim drie jaar geleden nog visagist, decorateur en gastheer, wist altijd al een omgeving te creëren waar de 'ander' zich in thuis voelt. De interieurwinkel die hij in een kleine kelder op het KNSM-eiland opende was een uitloei van dit talent. Het concept en Wims filosofie dat de mens zich steeds ontwikkelt en daarmee ook zijn smaak, sprak (en spreekt) velen aan en de winkel groeide al snel uit zijn jasje. Wie nu de grote winkel met vele knusse hoeken en diverse sferen binnenloopt, stapt



eigenlijk een grote voorraadkast van de wereld binnen, waar eenieder uit kan halen wat hij of zij het mooiste vindt: aardse onbewerkte spullen uit het nabije Oosten, de sprookjessfeer en de kakaofonie van India en Pakistan, de geordende kleuren uit China, de verfijnde elegantie en versobering uit Japan of klassieke elementen uit Europese collecties. Hier vindt men geen design-snufjes in trendy materialen en kleurtjes, maar kan men wel eindeloos dwalen en urenlang wegdromen in Wims wondere wereld.  
KNSM-laan 239-299, 020 - 418 40 67



## POL'S POTTEN AMSTERDAM HET HUIS-, TUIN- EN KEUKENMAGAZIJN

Het was ooit een klein winkeltje met (terracotta) potten in de Jordaan. Nu dekt de naam van de winkel de lading allang niet meer. Pol's Potten is uitgegroeid tot een woonwarenhuis waar een selectie gepresenteerd wordt van handige, originele en fraaie producten die in huis het nuttige met het aangename verenigen. Volgens bedrijfsleider Lucas Priesman is Pol's Potten een absolute trendsetter en wordt de winkel door de 'markt' zeer goed in de gaten gehouden. 'Wij verkopen wat wij leuk vinden en daarom krijgen allerhande artikelen een eigen plekje in onze exclusieve huis-, tuin- en keukenwinkel.' Zo loopt de collectie uit een van stoelen en tafels tot potten en pannen, van roestvrijstalen fornuizen en ijskasten tot kinderspeelgoed en van tuinmeubelen tot een grote collectie glas en aardewerk. Net als alle andere winkels in Loods 6 is Pol's Potten ook op zondag (van 13.00 tot 17.00 uur) geopend. KNMS-laan 39, 020 - 419 35 41

## NET 'BUITEN' HET KNSM-EILAND: GARE DE L'EST CUISINE INTERNATIONALE

De gemeenteraad van Amsterdam besloot in 1877 dat de plaats waar ooit zaagmolens boven het riet uitstaken de locatie werd voor het slachthuis en de veemarkt. Het complex dat in 1887 gereed kwam, bestond uit een randbebouwing met stallen en op de hoeken en bij de ingangen de chalet-achtige woningen van de marktmeester en stalknechten. Het midden van de veemarkt werd in beslag genomen door een kantoor met een afrekeningslokaal en een koffiehuis. Diverse panden zijn gesloopt, maar in het schitterende pandje waar voorheen het koffiehuis gevestigd was, zit sinds tweeënhalft jaar het restaurant van Ravir Anink en Ton Mulder. 'Eten wat de pot schaft' zou een té oneerbiedige naam zijn voor de internationale keuken van Gare de L'Est. Toch komt het daar eigenlijk op neer; de gasten krijgen geen kaart, want er is iedere avond maar één menu. Vijf verschillende koks die elk op geheel eigen wijze koken, het kleurrijke interieur met Spaanse, Mexicaanse, Indonesische en Arabische invloeden en de nieuwsgierigheid naar 'Wat eten we vanavond?' maken van dineren in Gare de L'Est een verrassende ervaring.  
Cruquiusweg 9, 020 - 463 06 20







## LOODS 6 KNSM-LAAN

In 1903 ontstond met de uitbreiding van de bestaande golfbreker in het IJ een eiland in het oostelijk havengebied. De Koninklijke Nederlandse Stoomboot Maatschappij (KNSM) vestigde zich op het eiland en betrok er kantoren en loodsen. Vanuit Loods 6 (gebouwd in 1916) vertrokken passagiers naar het voormalig Nederlands-Indië en later, na de Tweede Wereldoorlog, naar Canada, Nieuw-Zeeland of Australië. Aan het eind van de jaren zeventig vertrok de KNSM. Stadsnomaden, krakers, vrijbuiters en kunstenaars namen toen 'bezit' van het verlaten eiland. In 1991 werd op het KNSM-eiland de eerste paal geslagen voor een nieuwbouwwijk met ongeveer twaalfhonderd woningen. Het stedenbouwkundig plan onder regie van Jo Coenen heeft veel oude panden gespaard en op een fraaie manier ingepast in het nieuwe woongebied. Zo ook Loods 6. In 1996 startte men met de verbouwing van het gebouw in opdracht van Stichting Kunstwerk Loods 6. Momenteel wordt het bemand door verschillende gebruikers, die allen uitstekend passen binnen het concept van kunst en vormgeving.

## PILAT & PILAT INTERIEUR- MAKERS

Ontwerper Gjalt Pilat zit al zo'n vijftientig jaar in 'het vak', maar zit pas sinds anderhalf jaar op het KNSM-eiland, samen met Jan Willem Hofma. In een monumentale boerderij in Twijzel (Friesland) is hij gestart en nog steeds zeer druk met antiek. Tegenwoordig houdt hij zich hoofdzakelijk bezig met het ontwerpen van nieuwe meubelen. De ontwerpen van zijn hand, gemaakt in eigen werkplaats door vakbekwame meubelmakers, zijn sober en nooit overdadig. De eerlijke, natuurlijke materialen en de eenvoudige en evenwichtige lijnen van de meubelen stralen een



enorme rust uit en laten zich in de toch al zeer bijzondere winkel uitstekend combineren met zorgvuldig geselecteerde meubelen van toonaangevende ontwerpers als Gerard van den Berg (Label) en Jan des Bouvrie (Gelderland) en (nog steeds) enkele antieke stukken. Het unieke van Pilat & Pilat is dat zij het vermogen bezitten elk meubelstuk, qua houtsoort, maat en afwerking, anders te doen zijn. *KNSM-laan 303, 020 - 419 36 70*

## EN VERDER OP HET KNSM-EILAND

**Galerie Jos Art**, Een galerie als deze kan in dit kunstbolwerk niet ontbreken. *KNSM-laan 291, 020 - 418 70 03*

**Het open Haven Museum**, In de voormalige passagiershal wordt de geschiedenis van de haven bewaard en geëxposeerd. *KNSM-laan 311, 020 - 418 55 22*

**Kanis en Meiland**, het enige café-restaurant op het eiland waar je voor een kopje koffie of lunch prima terecht kunt.

*Levantkade 127, 020 - 418 24 39*



## DOMINIO UN MONDO TUTTO ITALIANO

Het lijkt even of je minstens vijftien uur in de auto hebt gezeten wanneer je de winkel van Taco Joustra binnentapt. Niet dat je meteen wordt overmand door moeheid, maar het lijkt alsof je zojuist in Italië bent gearriveerd. Taco, die twaalf jaar in Milaan heeft gewoond en Italië door en door kent, is één van de weinigen die 'La Dolce Vita' echt begrijpt. Dominio vertegenwoordigt daarom Italië in de breedste zin des woords. Van designmeubelen en objecten uit de periode 1950 tot heden (ondermeer Minotti, Porro en Living) tot Toscaanse olijfolie extra vergine. Van tassen van onder andere Dolce & Gabbana tot espressomachines. Van dassen en vulpenen tot maatoverhemden. Italië is dankzij Dominio voor iedereen bereikbaar. *KNSM-laan 301, 020 - 419 05 46*





## HAARLEMMER- BUURT

Net als het KNSM-eiland ligt de Haarlemmerbuurt aan het IJ, maar dat is dan ook bijna het enige dat deze twee Amsterdamse buurten met elkaar gemeen hebben. De Haarlemmerbuurt, daterend uit 1630, was een wijk waarin scheepsbouwers en kleine handelaren woonden. Ook toen al was de Haarlemmerdijk, die ooit een echte dijk was en hoger lag dan zijn omgeving, de voornaamste straat voor het doen van inkopen. In tegenstelling tot het KNSM-eiland vind je hier juist wél het bakkertje op de hoek en de kleine kruidenier. Simon Carmiggelt beschreef de Haarlemmerdijk en -straat ooit als een gezellige volksboulevard; een betere benaming had hij deze markante buurt niet kunnen geven. Hier vindt men een bioscoop en een luxe banketbakker, een traiteur en een tweedehands kledingwinkel, een antiekzaak en een reformwinkel. Hier doen de Yup en de Jordanees, de levensgenieter en de vegetariër, de toerist en de heer in driedelig grijs hun inkopen...



## AFFAIRE D'EAU SALLE DE BAINS ET CUISINES ANCIENS'

Lily van Rijs en Alice Ernest (schoonmoeder en -dochter) verhuisden anderhalf jaar geleden met hun winkel van de Geldersekade naar een veel grotere behuizing op de Haarlemmerdijk. Affaire d'eau, 'groot' geworden met het verkopen van antiek sanitair (1850-1930) als originele badkuipen op pootjes, wastafels en accessoires voor een badkamer van weleer, heeft het assortiment uitgebreid met antieke keukeninrichting. De collectie bevat ondermeer gootstenen en uitstortbakken, antieke slagershakblokken, gietijzeren bakkersrekken en authentieke houten ijskasten. Maar Alice en Lily verkopen niet alleen artikelen uit de tijd van vroeger, zij kunnen u aan de hand van veel oud documentatiemateriaal ook adviseren. Niet alleen over het creëren of het in oude staat herstellen van badkamer of keuken, maar bijvoorbeeld ook over de verschillende stijlen en hun kenmerken en mogelijkheden, het decoreren van antieke badkuipen en het leggen van oude tegelpatronen. *Haarlemmerdijk 148-150, 020 - 422 04 11*



## 'T ZONNETJE KOFFIE EN THEEHANDEL

Maar liefst 140 jaar bestaat koffie- en theehandel 't Zonnetje. Wim Lassing met hart en ziel aan 't Zonnetje verbonden. Voordat hij deze prachtige winkel aan de Haarlemmerdijk overnam was Wim theeproever op de veiling. Door het 'wegvallen' van de koloniën werd het werk op de veiling minde. Wim begon toen een handel in zijn eigen gemengde theeën. Op de Haarlemmerdijk raakte hij 'verliefd' op de winkel én de buurt. De Haarlemmerbuurt dankt haar tweede naam 'de scheepvaartbuurt' en de bijbehorende scheepornamenten op straat aan Wim Lassing en zijn goede vriend Joop Vos van Banketbakkerij J.G. Beune. In een verhalenbundel van de hand van Lassing die hopelijk nog voor de eeuwwisseling zal verschijnen, vertelt hij in geuren en kleuren over 'zijn' buurt. Dus bij 't Zonnetje kunt u niet alleen terecht voor de lekkerste zwarte, groene, kruiden- en geneeskrachtige theeën, pure koffiesoorten en mélanges en reform- en biologische producten, maar ook voor een bijzonder verhaal. *Haarlemmerdijk 45, 020 - 623 00 58*

## SUMMUM RESTAURANT

Het summum van lekker is beslist het enkele maanden geleden geopende restaurant van Sander Overeinder en Henk Jan van Valkenburg. Hun eigentijdse, eigenzinnige en vooral eigen keuken wordt door de meeste gasten omschreven als fusion-cooking. Niet zo gek, want beide heren hebben in Amerika gewerkt voor Wolfgang Puck, de uitvinder van deze manier van koken. Met bruine banken, rode lampenkapjes aan het plafond, keurig met wit linnen gedekte tafels, een oude bankkluis als drankenkast en een schilderij van zeventiger jaren behang, is dit een plek waar zowel trendy 'Amsterdam' als de persoon die geniet van de goede dingen des levens, zich uitstekend thuis zal voelen. Het is raadzaam te reserveren. Geopend van dinsdag tot en met zondag vanaf 18.30 uur. *Binnendommersstraat 13, 020 - 770 04 07*







## ARTHINGS ROBERT SHAFT EN SYLVIA GOETHEER

Galerie ArThings is eigendom van kunstenaarschepaar Robert Shaft en Sylvia Goetheer. De handbeschilderde interieurobjecten, als kamerschermen, dreamboards (hoofdeinde van een bed), vloerkleden, wandkleden, tafellopers en afscheidingspanelen zijn van de hand van Sylvia. Al het ingelijste werk aan de muur is van Robert. Robert, Amerikaan van geboorte, werkt hoofdzakelijk in olie. Zijn werk is figuratief, maar niet in de traditionele zin des woords. De oversized, realistisch geschilderde objecten, zoals bijvoorbeeld een stapel kopjes of een vaas, zijn karakteristiek afgebeeld in een grafisch of abstracte setting. Sylvia houdt ervan dat haar kunst ook nog een andere functie heeft dan een puur esthetische. Haar werk heeft vooral door het kleurgebruik een vaak Italiaanse, soms oosterse uitstraling. Aardkleuren, goud- en zilverblad en bronspoeders geven een warme gloed. Omdat Sylvia en Robert

allebei heimwee hebben naar de Amerikaanse kerstperiode, worden alle gasten vanaf Thanksgiving op warme drankjes en bijbehorende lekkernijen getrakteerd.

Haarlemmerstraat 66, 020 - 690 73 09



## CASA CARDINALE TRAITEUR EN SPECIALITEITEN- WINKEL

Casa Cardinale is Italiaans voor 'het huis van de kardinaal', wat wil zeggen dat de beste kwaliteit daar is te verkrijgen. Dat geldt ook voor het piepkleine winkeltje van Jane Rawlings waar zij haar eigen verrukkelijke 'homemade' gerechten verkoopt. Jane, afkomstig uit Engeland én kunsthistorica, vertrok tijdens haar studie zes maanden naar Toscane om de Italiaanse taal te leren. Daar raakte ze in de ban van de Italiaanse keuken. Zo erg zelfs dat ze na haar afstuderen aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, anderhalf jaar geleden, besloot om Casa Cardinale te openen aan de Haarlemmerdijk. 'Eten is ook kunst. Een mooi gedekte tafel met heerlijke gerechten is als een schilderij,' zegt Jane met haar charmante Engelse accent. Iedere dag kunt u bij Casa Cardinale terecht voor onder andere handgemaakte pasta, Italiaans bier, Italiaanse soepkruiden en een volledig verzorgde catering. Ma, di, wo en vr van 10.00-20.00 uur, do van 10.00-21.00 uur, za van 10.00-19.00 uur en zo van 12.00-19.00 uur. Haarlemmerdijk 116, 020 - 422 04 75



## EN VERDER IN DE HAARLEMMERBUURT

**De schatkamer** Piepkleine juwelierswinkel met groot restauratie-atelier voor antieke sieraden.

Haarlemmerdijk 22, 020 - 624 46 94

**Ritornare** Design meubelen van 1950 tot nu, servieren van Rosenthal en Versace.

Haarlemmerdijk 119, 020 - 428 25 48

**Cellarrich connexion** Tassen van ondermeer eigen merk, Bronti Bay, Lupo en The Sak, sieraden van ondermeer Jean-Paul Gaultier en Vivienne Westwood.

Haarlemmerdijk 98, 020 - 626 55 26

**Vermeiden antiek** Inkoop, verkoop en restauratie.

Haarlemmerdijk 111, 020 - 639 14 28

**Meeuwig en zn.** Uitsluitend olie, azijn en mosterd.

Haarlemmerstraat 70, 020 - 626 52 86

**New Deli** Vernieuwend en lekker. Lunch all day/eat in/take out. Van dezelfde eigenaar als het inmiddels bekende restaurant Lof aan de overkant. Geopend van 10.00-22.00 uur.

Haarlemmerstraat 73, 020 - 626 27 55

**Kristall-natur** Winkel met zuivere en op milieuvriendelijke wijze vervaardigde katoen voor voornamelijk onderkleding.

Haarlemmerdijk 118, 020 - 620 07 43

**J.G. Beune** Schitterende banketbakkerij; specialist in de meest krankzinnige taarten en producent van Amsterdammertjes van chocolade.

Haarlemmerdijk 156-158, 020 - 624 83 56

**Ludwig** Meubelatelier van Peter de Hond en Lynda Berger.

Vinkenstraat 46-48, 020 - 422 31 72

**Teuntje Leuke** kinderkleding met op woensdag en zaterdag kinderkapsalon.

Haarlemmerdijk 71, 020 - 625 34 32

**The Movies en The wild Kitchen** De oudste bioscoop van Amsterdam (1913) en restaurant waar je elkaar ontmoet voor de film, na de film of allebei of om alleen maar samen te eten.

Haarlemmerdijk 159-161, 020 - 638 60 16 / 020 - 626 70 69